

# KRINGSTUDIE week 51

Hij komt! De profeten zagen het al - 1

Schriftgedeelte Jesaja 52:1-12

## INLEIDING:

Jesaja was een tijdgenoot van Micha. Uit de profeet Micha werd vorige week gesproken door Marijn Vlasblom. Hij schetste de tijd van Micha en dus ook van Jesaja als een tijd waarin leiders ten koste van kwetsbaren zich verrijkten. De geestelijke leiders van het volk gingen daar helaas "gewoon" in mee. De komst van de Messias is hoopgevend, want Hij zal itt die leiders als een Goede Herder zijn volk leiden en recht doen aan kwetsbaren. In de preek en de vorige kringstudie van Teun over Jesaja 40 kwam dat ook naar voren.

In Jesaja 52 is de situatie dat door de aanhoudende zonde van het volk (lees Jesaja 1 en Jesaja 5:1-7, over die zonde en Gods gevoel daarbij en Zijn reactie daarop) Jeruzalem in puin ligt en het volk in ballingschap is weggevoerd. Het is hun eigen schuld en ze zijn niet in staat om zichzelf uit die situatie te bevrijden. Naar de mens gesproken is het hopeloos... Maar er is troost (Jesaja 40:1) God laat

Zijn volk niet in de steek. Er komt een vreugdebode die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, blij nieuws. God zal redding brengen en Hij kan dat ook want Hij is God, machtiger dan wie of wat dan ook. Hij heeft de mouwen opgestroopt (vers 10) en heeft de macht te doen wat Hij zegt. Lees ook Jesaja 41:10. Hij heeft niet alleen de macht, maar ook het diepe en blijvende verlangen Zijn volk en ten diepste alle mensen te zegenen met zijn goedheid.

Jesaja spreekt in zijn profetie over de Messias, de lijdende knecht, die zal komen en zal redden van zonde door Zijn leven te geven (Jesaja 53). Met zijn leven heeft hij Jeruzalem en ons als mensen, vrijgekocht. We lezen dat ook in Mattheus 20:28 *zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld/losprijs voor velen*. Dat is geweldig nieuws en zij die daarvan vertellen zijn als vreugdebodes uit



vers 7. Paulus haalt niet voor niets dit vers aan in Romeinen 10:15 als hij het belang wil aangeven van het spreken over de redding door Jezus, want *hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?* (Romeinen 10:14)

God roept ons op om bringers te zijn van goed nieuws, om vreugdebodes te zijn.

De Redder is gekomen met kerst vieren we zijn komst naar deze aarde. En diezelfde Redder zal opnieuw komen (Handelingen 1:11). Nog meer reden om een vreugdebode te zijn en te vertellen dat God geen ongeluk, maar geluk voor ogen heeft voor alle mensen en hen een hoopvolle toekomst wil geven (Jeremia 29:11)

Er is wat te vertellen!

## VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

## hulpvragen

1. In deze adventstijd leven we naar kerst toe. Wat betekent kerst voor jou? Raakt het je nog?

2. Als christen heb je een hoopvolle toekomst! In hoeverre bepaalt dat vreugdevolle gegeven jouw verlangen om anderen te vertellen over Jezus? Op welke manier probeer je te getuigen van Jezus.