

KRINGSTUDIE week 43

Een avontuurlijk geloof

Schriftgedeelte: Lucas 19:1-10



INLEIDING:

Zacheus, zijn naam betekent: rein, onschuldig, rechtvaardig. Zacheus, rechtvaardig? Dat is wel heel cru. Tollenaars werden vaak gelijkgesteld met rovers en dieven (zie onder meer Lucas 18:11), ze vroegen veel meer geld dan het vastgestelde tarief en staken het in eigen zak. Dit gedeelte over Zacheus staat niet op zichzelf. We lezen dat Jezus vanuit het noorden van Israel, Galilea, op weg is naar Jeruzalem. Op weg naar zijn kruis. Op weg naar het moment dat Hij zelf zal worden uitgespuugd door de mensen. En nu is Jezus in Jericho, en komt de stad Jeruzalem steeds dichterbij. Maar op die reis naar Jeruzalem gebeurt er van alles. Jezus ontmoet voortdurend mensen, Hij ziet ze, en elke ontmoeting zet weer iets in gang bij mensen. Zo lezen we bijvoorbeeld vlak voor het verhaal over Zacheus, over de ontmoeting met Bartimeus, een blinde man. Opvallend is dat in beide verhalen het ook over een menigte gaat, die de persoon in kwestie, bij Jezus weg willen houden. Bij Bartimeus vinden de mensen hem maar vervelend, een aandachttrekker misschien, kost alleen maar tijd en energie. Zacheus daartegenover heeft zichzelf in die positie gebracht. Hij heeft het aan zichzelf te danken dat hij verafschuw wordt. Misschien was de allerbelangrijkste reden hiervoor wel dat al die mensen die daar staan, op de een of andere manier zelf ook slachtoffer waren van Zacheus. Ze hadden allemaal persoonlijk met hem te maken gehad, hij had hen persoonlijk onrecht gedaan.

Het verhaal over Zacheus had ook heel anders kunnen lopen. Bijvoorbeeld zo: Jezus was in Jericho. Zacheüs wilde zien wat voor iemand dat was. Maar de mensen lieten hem niet door. Toen klom de rijke tollenaar in een boom. Toen Jezus Zacheüs zag in de boom zei hij: 'Je bent te beklagen, jij rijke. Een kameel komt nog gemakkelijker door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk van God komt.' De mensen die dat hoorden zeiden: 'Dat heeft Jezus goed gezegd!' Maar Zacheus maakte zich nog kleiner dan hij al was.

Zo loopt het verhaal niet, maar zulke woorden waren nog maar heel kort daarvoor wel degelijk door Jezus gesproken: het zijn woorden die komen uit Lucas 18. Jezus praat daar met een rijke jonge man. Iemand die het moeilijk vindt om afstand te doen van zijn bezittingen. De jongeman loopt verdrietig weg, als Jezus tegen hem zegt dat, als hij in het koninkrijk van God wil komen, hij zijn bezit verkopen en de opbrengst aan de armen moet geven. Dat kan hij niet. Dat wil hij niet. En verdrietig loopt hij weg. En dan zegt Jezus die krasse uitspraak: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.' (Lucas 18: 24-25)

Zacheus loopt echter niet verdrietig weg. Hij gaat de ontmoeting met Jezus aan, en dat verandert zijn leven drastisch. Hij wordt de betekenis van zijn naam, een rechtvaardige. Heel concreet, door de helft van zijn bezit te geven aan de armen en door alles wat hij teveel heeft afgepakt maar liefst 4-voudig terug te geven. Zacheus komt weer thuis, als zoon van Abraham, als deel van het volk van God.

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

HULPVRAGEN

1. Wat vind je van de tekst: Wat is het moeilijk voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Hoe ga jij om met jouw geld? Wat heeft voor jou je geld, je inkomen en bezit te maken met rechtvaardigheid en met het Koninkrijk van God?
2. Zacheus was een zoon van Abraham, maar stond toch buiten de gemeenschap door de manier waarop hij leefde. Wat vind jij belangrijk als het gaat om de gemeente en hoe gemeenschap te zijn? Ben jij open voor mensen die anders leven, of die anders denken of geloven dan jij? Moeten leden van een kerk volgens jou overal hetzelfde over denken of is er ruimte voor verscheidenheid? Waarin zou je wel of niet verschillend mogen denken?
3. Het gedeelte over hoe moeilijk het is voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan, eindigt met deze woorden: Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God (Lucas 18:27). Wat betekent deze zin voor jou? Heb je dat weleens zien gebeuren, bij jezelf of bij iemand anders? Kun je een voorbeeld noemen?