

KRINGSTUDIE week 39

Samen Jezus Volgen: Waar gaat U heen, Heer?

Schriftgedeelte: Mattheus 16: 13-24

INLEIDING:

Er is een oude legende die vertelt hoe Petrus Rome ontvlucht, in een tijd dat de christenen in Rome zwaar worden vervolgd. Onderweg de stad uit, ziet hij plotseling Jezus. Hij vraagt: 'Waar gaat U heen, Heer?' Jezus antwoordt: 'Ik ga naar Rome, om opnieuw gekruisigd te worden.' Petrus is ontsteld na dit antwoord, en hij begrijpt dat hij terug moet gaan naar Rome, om de christenen daar bij te staan. Ook als hij dat zelf zal moeten bekopen met de dood.

In het gedeelte uit Mattheus 16 dat in deze studie centraal staat, gaat het over 2 gebeurtenissen, die uitersten lijken van elkaar. Allereerst gaat het over de indringende en zeer directe vraag van Jezus: Wie zeggen jullie dat Ik ben? Simon (Petrus) heeft daar een prachtig antwoord op: 'U bent de Messias, de Zoon van de levende God!' Hij had het niet mooier en beter kunnen zeggen. En ook Jezus laat merken dat Hij dit antwoord heel bijzonder vindt. Hij noemt Simon bij een nieuwe naam, Petrus, rots, en zegt: 'Op jou zal ik mijn kerk bouwen.' En daarna zegt Hij: 'Ik zal jou de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.' Jezus vertrouwt aan Petrus, en daarmee ook aan de kerk, de verantwoordelijkheid toe om Zijn dienende liefde uit te dragen over de hele wereld, en Zijn Koninkrijk van vrede en liefde waar te maken.

Het tweede deel van dit bijbelgedeelte heeft een heel andere toon. Opeens, bevinden we ons in een grote

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

hulpvragen

1. Wie is Jezus voor jou? Schrijf op een briefje in een paar woorden wie Jezus voor jou is. Leg de briefjes op een tafel, in het midden. Heb je een idee van wie welk briefje is? Praat samen over wat je bedoelt met wat je hebt opgeschreven. En stel jezelf en elkaar ook de vraag: is mijn antwoord als ik met christenen praat hetzelfde als wanneer ik met iemand praat die niet gelooft? Waarom zou je hetzelfde zeggen of wat zou je juist anders zeggen en waarom?
2. Jezus zegt: 'Wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen.' Praat samen over wat 'jezelf verloochenen' en 'je kruis op je nemen' volgens jou betekent. Kun je concrete voorbeelden noemen uit je leven waarbij jij of iemand anders dat doet/heeft gedaan? Of voorbeelden waarbij je het misschien had willen doen, maar het heel moeilijk vond?
3. Luister samen naar het lied: Will you come and follow me, bijvoorbeeld deze versie: <https://www.youtube.com/watch?v=o469PRLdbHU>
Wat vind je van dit lied? Wat betekenen de vragen in dit lied voor jou? Zijn er situaties in je leven waarin je deze vragen in praktijk zou kunnen of willen brengen?

