

KRINGSTUDIE week 3

Ik ben omdat wij zijn! Looking for love - 2

Schriftgedeelten Genesis 2:18-25; Prediker 4:7-12

INLEIDING:

In Genesis 2:18 wordt plotseling het ritme van het scheppingsverhaal 'het is goed (hebr.: tov)' onderbroken door een 'niet goed'. Dat moet schokkend zijn geweest voor de eerste hoorders. Het is bedoeld om onze aandacht te trekken voor een belangrijk onderdeel van de bijbelse antropologie (leer van de mens): Een mens is aangelegd op gemeenschap. Hij is immers geschapen naar het beeld van God, die in Zichzelf ook een gemeenschap is van liefde. Wat de mens niet kan vinden in het dierenrijk, vindt hij in de vrouw die God bij hem brengt: een gelijke, iemand op hetzelfde niveau, een tegen-over, die hem antwoord en weerwoord geeft. Wij hebben anderen nodig, om te voorkomen dat

we onszelf onderschatten (door gebrek aan bevestiging) of overschatten (omdat we niet gespiegeld worden). Als de mens de vrouw ziet barst hij in gejubel uit. De eerste woorden die de mens in de bijbel spreekt is deze bruidegomsjubel. De basis van het huwelijk is de vreugde om wat je geschonken wordt. Het huwelijk berust op de drie pijlers: losmaken, hechten, één van lichaam worden. Dat laatste vindt plaats binnen de veiligheid van de eerste twee. Binnen die veiligheid – die de vorm heeft van een verbond – kun je je letterlijk en figuurlijk aan elkaar bloot geven. Dat laatste is minstens zo belangrijk, want behalve lichamelijk overspel is er ook



zoiets als emotioneel overspel: je geeft zoveel tijd, aandacht en energie aan anderen, dat je thuis niets meer over hebt. In een huwelijk moet je investeren, net als je dat doet in je auto, je huis en je baan. Dat is een vorm van discipelschap, zoals het ook een vorm van discipelschap is om ervoor te kiezen alleen te blijven 'omwille van het Koninkrijk Gods' (Mat. 19:12). Paulus spreekt van de gave (het charisma) van het ongehuwd blijven en hij gunt dat iedereen, want 'ik zou willen dat u geen zorgen hebt'. Uiteindelijk geldt voor iedereen – gehuwd, ongehuwd, hetero, homo of transgender: 'onverminderde toewijzing aan de Heer'. (1 Kor. 7:32, 35).

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen? Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

HULPVragen

1. In de preek werd gewaarschuwd tegen emotioneel overspel. Herken je dit? Wat zou je ertegen kunnen doen?
2. Wat betekent een serie als 'looking for love' voor mensen die niet getrouwd zijn? Hoe kunnen we als gemeente echt sámen gemeente zijn, echt inclusief?!
3. Wat vind je van de relativering van het huwelijk zoals we die bij Jezus en bij Paulus tegenkomen?

N.B.: Je kunt ook als kring feedback mailen (reageren@derank.org) op deze preek en op de hele serie en tips en adviezen geven voor een eventueel vervolg. Bij voorbaat dank!!