

## KRINGSTUDIE week 9

Vieren en volgen!

Schriftgedeelte: Mattheus 13:44-46; Efeze 1:3,13-19, Romeinen 5:1-5



### INLEIDING

In de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw was er een wereldwijde recessie op komst. Een Amerikaanse boer genaamd Yates bezat grond in Texas. Hij fokte schapen om zijn familie te voorzien in de basisbehoeften en dat lukte maar nauwelijks. Toen hij zelfs de belasting over zijn grond niet meer kon betalen stond hij op het punt faillissement aan te vragen. Net op dat moment werd hij gebeld. "Meneer Yates wij hebben het vermoeden dat er olie in uw grond zit, mogen wij wat proefboringen verrichten?" Hij had weinig te verliezen en stemde toe. Ze vonden er het grootste oliereservoir van Noord-Amerika, goed voor 80.000 vaten olie per dag. Hij werd van de ene op de andere dag miljardair, tenminste eigenlijk was hij dat al maar nu werd het ontdekt. Net zoals het verhaal van deze nietsvermoedende boer vertelt Jezus een vergelijking over iemand die een schat vond in zijn akker. Hij verkocht alles om die ene akker te kopen en de schat te bemachtigen. Hij was niet op zoek maar hij vond het als het ware bij toeval en gaf zijn leven ervoor. Het koninkrijk van God is ook als een koopman die op zoek was naar parels, toen hij een uitzonderlijk mooie vond, verkocht hij alle andere voor die ene parel. De koopman was wel op zoek maar had nog nooit zoiets waardevols gevonden, ook hij gaf alles ervoor op. Net zo is het met het koninkrijk van God, sommigen zijn er helemaal niet mee bezig maar komen er 'als bij toeval' mee in aanraking. Anderen zijn hun hele leven al op zoek en vinden in het koninkrijk iets van uitzonderlijke waarde. In beide verhalen brengt de waarde van het gevondene, de parel en de schat, de vinder ertoe om alles ervoor op te geven. Zo mag het ook zijn voor ons in het volgen van Jezus. Laten we elkaar niet alleen voorhouden hoeveel het kost, het kost alles, maar ook wat het waard is, een schat van onschatbare waarde. De apostel Paulus zegt in gelijksoortige woorden dat hij zelf zijn hoge theologische opleiding als vuil beschouwt in vergelijking tot het kennen van Christus.

### VRAGEN algemeen

1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.

### Vragen bij vieren en volgen

- Hoe ben jij tot geloof gekomen? Was het een schat die al in je bezit was, bijvoorbeeld vanuit je opvoeding? Of was je bewust op zoek?
- Wat zijn jouw 'parels', dingen die je als waardevol beschouwt? Zou je bereid zijn dit te 'verkopen' voor het kennen van Christus?