

KRINGSTUDIE week 7

Een opening naar de hemel

Schriftgedeelte: Marcus 2:1-12 (zie ook Lukas 5:17-26; Mattheus 9:1-8)



INLEIDING

De eerste periode van Jezus' openbare bediening begint in Galilea en wordt ingeleid met een wonder op een bruiloft in Kana (Johannes 2). Daarna begint Jezus met de verkondiging van het komende rijk van God (1:14,15) en worden vele mensen genezen en bevrijd van demonen. De toeloop van mensen wordt zo groot dat Jezus regelmatig eenzame plaatsen opzoekt, maar zelfs daar vinden ze Hem. Als hij na een korte "zendingsreis" weer terugkomt in zijn woonplaats Kafarnaüm en thuis is (dat zou zijn eigen huis of dat van Petrus kunnen zijn) komen de mensen weer bij hem en raakt zijn huis overvol. Onder hen ook Schriftgeleerden uit Jeruzalem (175 km verderop) die over de bediening van Jezus hadden gehoord. Mannen willen een verlamde vriend bij Jezus brengen om hem te laten genezen. Vanwege de mensenmassa zien ze als enige mogelijkheid om dat via het dak te doen en daarvoor een gat te maken. Als ze hun vriend door dat gat voor de voeten van Jezus hebben gelegd erkent Jezus hun geloof. Als eerste spreekt hij vergeving uit over de zonden van de verlamde man. Ten diepste is Jezus dáárvor gekomen want zonde is dé bron van alle kwaad en ellende in deze wereld, omdat het scheiding brengt met God en het goede Leven. De Schriftgeleerden protesteren, omdat Jezus met het vergeven zich aan God gelijk stelt. Dat Hij God en de verwachtte Messias is (lees ook: Jesaja 35:5,6; 61:1 door Jezus geciteerd in Lukas 4:18) bevestigt Jezus door de verlamde niet alleen te vergeven, maar ook te genezen. Hij staat op, pakt zijn bed en God lovende loopt hij naar huis. Zoiets hadden de mensen nog nooit gezien. Genezingen door Jezus hadden ze al wel gezien, maar dat genezing door Jezus een teken is van Zijn macht om te vergeven was nieuw.

In deze geschiedenis lezen we meerdere verhalen. We lezen over Jezus die bij het zien van geloof als eerste reactie zonde vergeeft. Zijn autoriteit om dat te mogen en kunnen doen bevestigt Hij door mensen weer heel te maken die door de gevolgen van zonde beschadigd zijn (ziekte, gebondenheid). Een ander verhaal gaat over mannen die er alles voor over hebben hun vriend bij Jezus te brengen.

VRAGEN algemeen

1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.

Vragen bij vergeving en genezing.

- Er is veel aandacht voor lichamelijke genezing op het kerkelijk erf (boeken, conferenties, genezingsdiensten). Hoe verhoudt de aandacht voor genezing zich tot het belang van vergeving van zonden en het leven van een heilig leven? (1 Petrus 1:14-16)
- Reageer op de volgende stelling: "lichamelijke genezing gaat om mij, een heilig leven gaat om God"

Vragen bij de doorzettende vrienden.

- Noem 5 redenen waarom ze hadden kunnen opgeven. Noem 5 redenen waarom ze toch doorzetten.
- Wat **leer** je van hun creatieve doorzettingsvermogen om hun vriend bij Jezus te brengen?
- Wat **herken** je van hun creatieve doorzettingsvermogen om hun vriend bij Jezus te brengen?
- Wie zou jij bij Jezus willen brengen? Waarom? Hoe zou je dat kunnen doen?
- Is het een idee met iemand de alpha-cursus te volgen?

