

## KRINGSTUDIE week 5

Looking for love - 4

Schriftgedeelten: Prediker 4:7-12, Ruth 1

### INLEIDING:

"Het is niet goed dat de mens alleen is", zei God. Beelddrager zijn van God doe je met een ander en dan gaat het niet alleen over het huwelijk van een man en een vrouw. De mens is geschapen om verbonden te zijn met een medemens in een huwelijk, een gezin, een volk of in vriendschappen. Juist ook in en door vriendschappen kan je iets ontdekken en ervaren van Gods liefde en trouw en kan het een andere, maar minstens net zo waardevolle intimiteit hebben als die tussen man en vrouw in een huwelijk. In het zoeken naar liefde kan een vriendschapsrelatie geven wat je zoekt en kan je er achter komen dat seksualiteit niet de enige of meest betekenisvolle taal van liefde is..... David zegt over zijn vriendschap met Jonathan nadat Jonathan was gestorven. "Het verdriet verstikt me, Jonathan, je was mijn broeder, en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen." Eerder (1 Samuël 18:1

NBG) staat: "de ziel van Jonathan raakte verknocht aan die van David". Het werden 'soulmates', letterlijk staat er 'aan elkaar geknoopt'. Wat jaloersmakend mooi als één of meerder van zulke vrienden of vriendinnen in je leven hebt. Iemand waarmee je alles kunt, durft en wilt delen. Iemand die aandacht voor je heeft, die je snapt, die het mooi vindt samen dingen te ondernemen. Iemand waarmee je plezier en zegen, maar ook zorgen en moeiten deelt. Iemand die zoveel van je houdt dat hij/zij eerlijk is en dus ook wil voorkomen dat je foute keuzes maakt. Iemand die je bemoedigt, maar je ook op je kop geeft als je iets stoms gedaan heeft. Boos op je kan zijn zonder weg te lopen. Iemand waarvan je weet dat hij/zij het goede met je voorheeft.

Dat zien we ook bij Naomi en Ruth een schoonmoeder en schoondochter die een soort van vriendschap hadden ontwikkeld, waardoor Ruth verbonden bleef met Naomi, ondanks dat Naomi



vaak op een bittere manier gereageerd zal hebben. Ze hadden elkaar nodig, maar wilden er ook voor elkaar zijn, waardevol! Prediker zegt, in lijn met Genesis 2:18 het later zo in hoofdstuk 4: 9: "Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn" en in vers 12 "En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand" Waarna de bekende tekst klinkt "Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken." Dat gaat niet uitsluitend over een huwelijk. Dat zegt gewoon dat je samen sterker bent, zoals een koord sterker is dat uit drie strengen/drie vrienden bestaat. Het is een mooie vondst om te zeggen dat de derde streng God is. God brengt mensen samen in huwelijken en in vriendschappen. Als zijn liefde en trouw een vriendschap kleurt heeft het betekenis en kun je Gods liefde meer begrijpen.

### VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

### hulpvragen

1. Wat is voor jou de definitie van een vriend? Wat is het verschil tussen een kennis en een vriend? Wat leer je van Gods liefde in vriendschappen.
2. Jezus noemt ons vrienden (Johannes 15:15) Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen jouw vriendschap met Jezus en met anderen.
3. Voor wie ben jij als een vriend?