

KRINGSTUDIE week 49

Onderweg naar Zijn komst; Juda
Schriftgedeelte: Genesis: 49:8-12



EEN - In de tijd voor kerst zoomen we in op vier personen uit het geslachtsregister van Jezus (Mat 1). De lijst bevat bekende en minder bekende namen. Met elkaar vormen ze een keten van generaties die uitloopt op de geboorte van Jezus. Ze worden als het ware opgenomen in het verhaal van Christus. Deze week verdiepen we ons in Juda.

TWEE - We zijn allemaal de held in ons eigen verhaal. Ons leven heeft een doel. We maken dingen mee en komen mensen tegen die ons helpen of juist tegenwerken. Hoe gaan we verder na een ingrijpende gebeurtenis? Wat als alles anders loopt?

Wat is je favoriete film of serie? Met wie identificeer je je?

We hebben vaak een soort filmscript in ons hoofd, waarmee we naar anderen en onszelf kijken. Bijvoorbeeld het script van de American dream waarin je het van krantenjongen tot miljardair schopt. Of het script van het buitenbeentje dat niet begrepen wordt maar later juist gewaardeerd wordt. Of het script van de zondaar die zich na een lange worsteling bekeert en vrede ervaart. Zo'n verhaallijn is een manier om regie te houden over je leven en te blijven geloven in de goede afloop, ook als veel dingen onzeker zijn.

Hoe ga je om met onzekerheden in je leven (je weet niet hoe je leven verder gaat, wat je zult bereiken, wie mee gaan op je levensweg, wat je zal overkomen)?

DRIE Aan het eind van zijn leven zegent aartsvader Jacob zijn zonen.

Lees Genesis 49: 1-18. Doe dat door elk de tekst van een van de zonen in stilte te lezen.
Bespreek daarna of je deze woorden 'zegeningen' kunt noemen.
Heb je zelf ervaring met zegenen?

VIJF - Over Juda worden in Genesis 49 bijzondere dingen gezegd. Hij is de leeuw, die in overvloed zal leven. Toch blijkt het levensverhaal van Juda bepaald geen succes story. Juda redt Jozef (Gen 38), vertegenwoordigt zijn broers, staat borg voor Benjamin, is bezorgd om Jacob (Gen 44), geeft schoondochter Tamar zijn derde zoon niet, beschuldigt haar van hoererij, maar heeft zelf het bed met haar gedeeld (Gen 44). Hij erkent zijn misstappen (Gen 38:26). Het is een mengeling van hoogten en diepten. De Bijbel is daar heel open over.

Wat zegt het volgens jou dat de Bijbel misstappen niet gladstrijkt? Kijk maar naar Mat 1:1-3.

VIJF - Tegelijk is er nog iets. Jacob spreekt over Juda's voorspoed en macht, maar geeft aan dat na hem iemand komt die dat alles verre overstijgt. Deze messiaanse tekst maakt duidelijk dat ook Juda vooruitwijst naar Hem die komt.

Zo is dat eigenlijk voor alle zonen van Jacob en ook voor ons. Als mensen van vlees en bloed gaan goed en kwaad, hoop en teleurstelling, waardering en eenzaamheid samen. We zoeken houvast, maar kennen de toekomst niet. Hier komt het filmscript weer om de hoek kijken. Probeer je ondanks alles je zelfgekozen doel te bereiken, of kun je ermee leven dat je de toekomst niet kent?

Stellingen:

- De psychiater Dirk De Wachter heeft een boekje geschreven met de titel 'De kunst van het ongelukkig zijn'. Hij pleit ervoor dat we het script van een gelukkig leven zonder tegenslag weggooien. We moeten niet streven naar geluk, maar naar zin en betekenis. "De zin van het bestaan zit in de zorg voor andermans geluk."
- Augustinus zegt ergens: we kunnen ons houvast niet in het verloop van de geschiedenis vinden, maar daarbuiten, in God; wat we in ons leven meemaken heeft maar één doel, namelijk om ons verlangen op Hem te richten.

ZES - Met zijn afscheidswaarden zegent Jacob zijn zonen samen (Gen 49: 28 Statenvertaling). De zegen die van Abraham overging op Isaak en Jacob is nu het deel van alle zonen samen. Ze vormen een familie, zullen het samen moeten redden.

Als je hetzelfde van de gemeente kunt zeggen, wat betekent dat dan voor hoe we met onderlinge verschillen, eigenaardigheden, misstappen omgaan?

ZEVEN - Advent en kerst draaien om de naam Immanuël, God met ons.

Als je de afstamming van Jezus goed leest zie je dat hij niet voortkomt uit de lijn van Juda, maar via Maria en Jozef aan die lijn wordt vastgeknoopt (Mat 1: 16). In Jezus komt God tot Israël en de volken, om ons ervan te verzekeren, dat Hij ons, de gemeente, de wereld in zijn hand houdt.