

KRINGSTUDIE week 47

Samen Jezus Volgen: Wie is Jezus?

Schriftgedeelte: Johannes 13:31-14:11

Ik



INLEIDING:

Johannes wil in zijn evangelie vooral duidelijk maken dat Jezus de zoon van God is. Naast bijvoorbeeld het beschrijven van 8 wonderen, waarvan 6 alleen in Johannes voorkomen, lezen we ook de 7 'ik ben-uitspraken' van Jezus. Hij maakt met deze uitspraken aanspraak op zijn Goddelijke afkomst. (Johannes 20:30,31)

Ook bij de uitspraak in 14:6: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand kan bij de Vader komen dan door mij* is de context veelzeggend. Hij viert met zijn discipelen het avondmaal op de avond dat Hij werd verraden en

overgeleverd om gekruisigd te worden. Jezus neemt afscheid en zegt dat Zijn volgelingen niet mee kunnen gaan op de weg die voor Hem ligt. Maar waar Hij naar toe gaat zal Hij een plaats bereiden voor degenen die in Hem geloven. De plaats die Hij voor ogen heeft is "thuis bij de Vader". Hij verwijst daarmee naar wat komen gaat en wat het doel van God is geweest vanaf het begin. Namelijk een plek/situatie waar hemel en aarde samengaan. (Genesis 3:8; Efeze 1:9,10; Openbaringen 21:1-7). Tegelijk is dat "thuis zijn bij de Vader" ook realiteit in het nu. Geloof in Jezus als gekruisigde en opgestane Heer, doet je door Zijn Geest een kind van God zijn (Romeinen 8:15,16) en een huisgenoot van God (Efeze 2:13-18). Als Jezus de uitspraak doet dat Hij de enige weg is naar het Vaderhart van God is dat een exclusieve uitspraak. Alleen door Hem kun je bij - en voor Hem leven en meeschrijven aan het verhaal die God met het begin van de schepping is gaan schrijven en waar de mens zich door zonde uitgeschreven heeft. Geloven en vertrouwen in Jezus als de enige weg, betekent dat je die weg ook gaat en aanhaakt bij het verhaal van God. Andere wegen ga je dan niet (Psalm 1:1; 37:3,4 en 139:23,24). Die wegen liegen als ze zeggen dat het je geeft wat nodig is om te leven en brengen je uiteindelijk bij de dood (Psalm 37:1,2 en Psalm 73).

De weg van Jezus, maakt dat je leeft zoals God het bedoeld heeft en laat al iets zien van wat eens ten volle komen zal. Het is een weg waarin het nieuwe gebod; heb elkaar lief (Johannes 13:34,35) je leven kleurt, maar ook bijvoorbeeld het liefhebben van vijanden, het zorgen voor vreemdelingen en het goed omgaan met de schepping. De schepping verlangt immers ook naar verlossing (Romeinen 8:18-22).

Jezus doet zijn uitspraak vlak voor dat Hij zijn weg gaat naar het kruis (Johannes 18 en 19). Zijn weg/Hem volgen betekent ook kruisdragen en lijden (Lukas 9:23,24, lees ook 1 Petrus 2:21,22), maar brengt je dus ook bij leven. Want de weg van Jezus eindigde niet bij de dood! Jezus stond op uit de dood (Johannes 20). Omdat Hij leeft is Hij te volgen en omdat Hij leeft en Zijn Geest heeft geschonken ben je in staat volgens zijn weg te leven (Ezechiël 36:26,27) als 'a way of life'. Om zo te leven heb je elkaar nodig en daarom volgen we Jezus ook samen!

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.

Hulpvragen

1. Probeer eens met eigen woorden te zeggen wat Gods bedoeling was toen hij hemel, aarde en de mens als kroon op de schepping, schiep?
2. De eerste volgelingen van Jezus werden 'mensen van de Weg' genoemd (Handelingen 9:1,2). Waaraan werden ze herkend? Waaraan worden wij als Rankers herkend?
3. In hoeverre bepaald Gods bestemming de wegen/de keuzes die je nu gaat? Zijn er wegen waar je je vanaf moet keren?
4. Jezus uitspraak is exclusief en betekent dat andere wegen mensen niet bij God brengen. Op welke manier bepaalt dat je omgaan met andere godsdiensten en/of mensen die niet geloven?
5. Heeft het volgen van Jezus ook invloed op het omgaan met de schepping, de natuur (denk aan alle aandacht voor het klimaat).