

KRINGSTUDIE week 45

Ik ben de goede herder

Schriftgedeelten Joh. 10:11-15 en Ezechiël 34

INLEIDING:

Jezus' woord 'Ik ben de goede herder' is de middelste van de IK BEN uitspraken in Johannes en waarschijnlijk de bekendste. Dat komt mede door andere bekende gedeelten over hetzelfde thema als Psalm 23 en Lucas 15 (het verloren schap). Opvallend in Joh. 10 is dat de context nogal een grimmig karakter heeft: dieven, rovers, huurlingen en wolven omcirkelen de schapen. Het is bepaald geen idyllisch beeld en het is bepaald geen geromantiseerde wereld waarin Jezus als herder aanwezig is. Dat hij de *goede* herder is wil zeggen dat er dus ook slechte, verkeerde, valse herders (leiders) zijn. Op de achtergrond doet Ezechiël 34 mee. Over herders (en schapen, de beelden lopen daar soms in elkaar over) die uit zijn op eigen voordeel en

macht en zich weinig gelegen laten liggen aan de schapen. Dat is ook in Johannes 10 de grote tegenstelling: De dief *neemt*, de herder *geeft*. Voor de huurling geldt: eigen veiligheid eerst. Voor goede herder geldt: veiligheid schapen eerst. De schapen gaan Jezus 'ter harte', dat is het grote verschil. Hem kennen we als Degene die 'met ontferming bewogen' wordt als hij voortgejaagde en afgematte schapen ziet (Mat. 9:36). Hij is de herder die ook het lam wil zijn (Joh. 1:29): 'Ik geef mijn leven voor de schapen' (10:15). In Openb. 7:17 schuiven die beelden op een prachtige manier in elkaar als het lam(!) 'de menigte die niemand tellen kan' zal hoeden! Gevolgd door de belofte dat God alle tranen zal afwissen. God die onze tranen

bewaart in zijn kruik (Ps. 56:9) en ze in de voleinding afwist, is een ontroerend beeld, dat drie dingen zegt: a) God kent ons verdriet, Hij ziet onze tranen, b) Hij neemt het serieus, bagatelliseert het nooit, c) rekent er uiteindelijk mee af en doet het zo definitief weg dat Paulus kan zeggen dat 'het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden' (Rom. 8:18). Jezus is de *goede* herder, de *goede* leider, in een wereld waar in samenleving, politiek én kerk, herder- en leiderschap manipulatief en destructief kan zijn. Hij is de diepste vervulling van Ps. 23. Als Hij je herder is, ontbreekt het je aan niets van wat je nodig hebt om te leven en te sterven.



Ik ben
de goede herder

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

hulpvragen

1. In de preek ging het over de grimmige sfeer van Joh. 10, zoals die ook aanwezig is in Ezech. 34. Er zijn dieven, rovers, huurlingen en wolven. Ze ontstelen je je vreugde, beroven je van je veiligheid, laten je in de steek als je ze het meest nodig hebt, doen je moedwillig kwaad. Herkennen we hier iets van?

2. In Ezech. 34 wordt snoeihard afgerekend met de herders en schapen die op eigen voordeel uit zijn en andere beschadigen. In de preek werd dit 'het *goede* nieuws van Gods oordeel' genoemd. Wat betekent het dat in de Bijbel oordeel goed nieuws is. Hoe kan ons dat bemoedigen en zelfs troosten?

3. Lees met elkaar Ezech. 34:1-6 en probeert met elkaar vast te stellen wat het verschil is tussen goed en verkeerd leiderschap en wat ons zou moeten typeren willen we ook een *goede* herder zijn.

4. Hoe kijken we aan tegen de belofte dat dat 'het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden'. Helpt daarbij het beeld van de tranen die God bewaart en uiteindelijk afwist? Of is dat goedkope troost?

Tip: Neem Ps. 23 mee in diverse vertalingen en/of bewerkingen en lees die met elkaar als opening of afsluiting van de avond. Je kunt ook een bepaalde muzikale versie van Ps. 23 beluisteren en/of samen zingen.