

KRINGSTUDIE week 41

Samen Jezus Volgen: Wie is Jezus?

Schriftgedeelte: Johannes 6:

INLEIDING:



Ik



Johannes wil in zijn evangelie vooral duidelijk maken dat Jezus de zoon van God is. Naast bijvoorbeeld het beschrijven van 8 wonderen, waarvan 6 alleen in Johannes voorkomen, lezen we ook de 7 'ik ben-uitspraken' van Jezus. Hij maakt met deze uitspraken aanspraak op zijn Goddelijke afkomst. Dat Hij zegt God te zijn, maakt dat de joden hem op enig moment willen stenigen vanwege godslastering (Johannes 8:59)

Het is bij al die 7 uitspraken boeiend om de context te lezen van het moment waarop Jezus ze uitspreekt. Als Jezus bijvoorbeeld zegt dat Hij *het brood is dat leven geeft*, doet Hij dat vlak voor het pesachfeest (4) waar de joden de uittocht uit Egypte vieren. Hij zegt het nadat Hij veel zieken had genezen én met 5 broden en 2 vissen duizenden gevoed had (9-13; Mattheus 14:13-21). Als deze grote, weldoorvoede menigte de volgende dag op een andere plek (25) Hem opzoekt weet Jezus dat het hen vooral gaat om het eten dat bij Hem te krijgen is (26). Het wonder van de spijging én alle genezingen opende wel hun handen voor meer genezing en brood om nú te kunnen leven, maar niet hun harten om eeuwig te leven. Om te geloven dat Jezus dat leven geeft, vragen ze om meer tekenen en wonderen (30). Ze halen het wonder van hemels brood, dat is manna, aan, zoals we dat lezen in Exodus 16. Als Jezus zoiets 'hemels' zou doen en ze dagelijks hun buik daarmee zouden kunnen vullen willen ze wel geloven dat Hij van God gezonden is. In het gesprek dat volgt geeft Jezus aan dat het God was die het volk hun dagelijks manna/brood gaf en dat diezelfde God nu brood stuurt, waardoor ze nooit meer honger zullen hebben, omdat het eeuwig leven geeft (35). Als Jezus zegt: "Ik ben het brood dat leven geeft" dat net als het manna uit de hemel is neergedaald, lijken ze te begrijpen dat Zijn uitspraken wijzen op Zijn goddelijke afkomst, maar weigeren ze die afkomst te aanvaarden. Ze kennen Hem immers als zoon van Jozef en Maria (41,42) Als Hij even later zegt dat Zijn lichaam het brood van leven is (51) groeit de verwarring en boosheid.

Wij weten dat God de Zoon uit de hemel is gekomen en de weg is gegaan naar het kruis. Daar heeft Hij zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laten vloeien. Geloven dat Hij dat gedaan heeft om ons te redden van leven zonder God, geeft eeuwig leven (39). Dat leven heeft niet alleen te maken met lengte, maar vooral ook met kwaliteit. Een leven dat begint als je van het brood eet en het tot je neemt. Als je in Jezus gelooft, Hem vertrouwd, Hem in jou laat regeren is er Leven! Tijdens het avondmaal worden we uitgenodigd van dat brood, Zijn lichaam te eten (lees 52-59 en Marcus 14:22-25) en zeggen we: U bent het brood dat Leven geeft!

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.

Hulpvragen

1. Welke 5 zaken (buiten eten en drinken om) heb jij nodig om tevreden te zijn met je leven? Verzamel ze met elkaar.
2. Jezus zegt dat wie bij Hem komt geen honger en dorst meer heeft (35). Zoals de menigte verzadigd was met brood en vis, zo verzadigt Hij onze ziel en ons hart. Is dat ook jouw ervaring en wat maakt dan dat je je verzadigt voelt? (lees over die overvloedige verzadiging ook: Johannes 7:37-38)
3. Zoals het manna dagelijks voldoende was leren we ook bidden: "geef ons heden ons dagelijks brood". Op welke manier neem je dagelijks 'het brood dat leven geeft' tot je?