

# KRINGSTUDIE week 21

#followme

Schriftgedeelte: Lukas 9:51-62

## INLEIDING

Jezus is vastberaden en gefocust op weggaan naar Jeruzalem. Hij wist dat Hij daar zou lijden, sterven en opstaan. Het enthousiasme bij het volk voor Hem is in de loop van de tijd alleen maar toegenomen. Zijn wonderen, genezingen, uitspraken en spannende gesprekken met de Schriftgeleerden, waren niet onopgemerkt gebleven. Er reisden meer geestelijke leiders, zogenaamde rabbi's, en hun leerlingen rond, maar Jezus was toch wel een hele bijzondere, misschien zelfs wel de Messias.... Als Hij met de, in zijn voetsporen meereizende 12 geselecteerde leerlingen en tientallen anderen voorbij komt, gebeurt er altijd wat. Jezus was populair onder het volk. Die populariteit en het feit dat Jezus wel eens de Messias kon zijn, zal ongetwijfeld een stimulans geweest zijn voor die eerste potentiële leerling (een Schriftgeleerde volgens Mattheus 18:19) die enthousiast op Jezus afkomt en zegt dat hij Jezus overal wil volgen. Jezus reageert door aan te geven dat 'de Mensenzoon', een titel waarmee hij zijn positie aangeeft, itt vossen en vogels geen rustplaats heeft in deze wereld. Hij is onderweg en werkt aan het realiseren van een nieuwe hemel en aarde. Hij pint zich niet vast en nestelt zich daarom niet op deze aarde. Zo zal iemand die in zijn voetsporen loopt ook onderweg zijn en meewerken aan wat komen gaat. Hij of

zij zal om die reden zijn/haar comfort niet in de weg willen laten staan van de missie van de Meester. Zo iemand is bereid pijn te lijden als dat de consequentie is van 'doen wat Jezus vraagt'. De tweede potentiële leerling wordt gevraagd door Jezus om Hem te volgen. Anders dan Petrus, die zijn netten direct liet vallen (Lukas 5:11) wil deze man eerst zijn vader begraven. Waarschijnlijk was die vader nog niet overleden (zou wel erg hardvochtig van Jezus zijn), maar wil de man eerst zijn vaders 'laatste reis' afwachten. Het antwoord komt hard over en commentaren doen er alles aan om deze woorden te verzachten. Maar juist omdat de man uitgedaagd wordt het Koninkrijk van leven te verkondigen lijkt het of volgelingen een keuze moeten maken en die niet moet uitstellen; Hou ik me bezig met dood en wat eindig is of met een Koninkrijk dat eeuwig leven in zich draagt. De derde potentiële volgeling vond zijn huisgenoten belangrijk. Zou hij niet net als Elia toestond bij Elisa (1 Koningen 19:19) ook niet eerst even afscheid kunnen nemen. Het antwoord van Jezus suggereert dat die huisgenoten een belemmering zouden kunnen zijn om zich op Jezus en de bouw van Zijn Koninkrijk te focussen. Het is niet gezegd dat hij moet breken met zijn gezin/familie, maar wel dat hij Jezus meer moet liefhebben

dan hen (Lukas 14:26). Dat zal hem en zijn huisgenoten wat kosten. Wel goed om hier genoemd te hebben dat toentertijd de leerling van een rabbi voor kortere periodes zich toewijdde aan die Rabbi en tussendoor ook wel thuiskwam. Je zou het kunnen vergelijken met een student op kamers die ook nog wel thuis komt. Het is boeiend dat hier niet staat hoe de drie reageren (weten we wel van bijvoorbeeld de rijke jongeling, Mattheus 19:16-30). Het geeft ruimte om daarover te fantaseren, maar ook jezelf de vraag te stellen: "hoe zou ik reageren?"

Het is duidelijk dat het volgen van Jezus niet is als het ontvangen van updates, zoals bij Twitter, Facebook of Instagram. Het is ook niet het toekennen van zoveel mogelijk 'likes'. En ook niet een volgen over door alleen maar mooie sprookjesachtige landschappen, waar je alleen maar geluk en vrede toelacht. Het volgen van Jezus kost je wat. Wie familie en gezin zelfs zijn eigen leven meer liefheeft dan mij, is geen volgeling. Wie niet zijn kruis oppakt, zichzelf verloochend en achter mij aankomt kan mijn leerling niet zijn. Jezus volgen kost je alles en tegelijk krijg je ook alles. Wil je Hem volgen?



## VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

### Hulpvragen

1. Probeer eens in een paar zinnen weer te geven wat het 'volgen van Jezus' wel en ook niet betekent
2. Waar sta jij op deze lijn?  0 ..... volgeling
3. wat zou jij concreet kunnen/moeten doen om meer een volgeling te worden van Jezus
4. Lees Mattheus 10:34-38. Kun je dit rijmen met jouw beeld van Jezus?