

KRINGSTUDIE week 17

Ben jij opgestaan?

Schriftgedeelte: Kolossenzen 3:1-4

INLEIDING

Paulus schrijft aan de gemeente in Kolosse. Een handelsstad met veel nationaliteiten en met een grote diversiteit aan culturen en religies. Een leefomgeving beïnvloedt je denken. dat hoeft niet perse fout te zijn, maar er zit wel en gevaar in. Zo is Paulus bezorgd vanwege allerlei dwaalleraren die de gelovigen van hun stuk brengen met de gedachte dat ze zich moeten houden aan/ en trainen in allerlei wetten en regels wilden ze 'goede christenen' zijn en blijven.

Paulus stelt tegenover deze opgedrongen levensstijl, bepaald door wetticisme, een leven dat bepaald wordt door de opgestane Heer. Hij geeft in 3 punten de verandering aan in het vernieuwde leven van de gelovige door de opstanding van Jezus.

1 nieuw leven

Gelovigen worden uitgedaagd het nieuwe leven te omarmen. Het oude leven, bepaald door zonde is voorbij en begraven met Christus. Een nieuw leven is geboren met de mogelijkheid om beelddrager te zijn van God en als een spiegel Gods heerlijkheid te reflecteren. Het is niet bedoeld om, nu je verzoend en gered bent door Jezus, door te gaan met je oude leven(stijl) in afwachting van de wederkomst en de nieuwe hemel en

aarde. In het hier en nu kan, mag en moet je door de opgestane Heer Gods heerlijkheid, liefde, schoonheid, dienstbaarheid en creativiteit weerspiegelen.

NT Wright zegt het (vertaald) als volgt: *de opstanding van Jezus is het begin van Gods nieuwe project. Dat was niet om mensen weg te rukken van de aarde naar de hemel, maar om de aarde te koloniseren met 'hemels leven'. Daar gaat het uiteindelijk ook om in het 'onze Vader'*

2 nieuwe prioriteit

Je richten op de dingen die boven zijn, heeft niet te maken met het aangaan van een zweverige spiritualiteit los van deze wereld. Het gaat er om dat je op zoek gaat naar een antwoord, op de vraag: "wat wil Jezus dat ik doe?" of "hoe zou Jezus hiermee omgaan?" In Romeinen 8:29 staat dat we geroepen zijn om het evenbeeld te worden van Jezus. Dáár gaat het dus om, dát is onze focus. Daardoor worden andere belangrijke zaken, die zich kenmerken door de hoeveelheid tijd, denkkraft, emotie en geld die je er aan geeft, op z'n minst één trede minder belangrijk. De reden daarvan is dat je de opgestane Heer liefhebt boven alles (Lukas 14:25-27). Deze nieuwe prioriteit kan alleen maar



Schilderij van Adolf Menzel.
Adolf had de opdracht koning Frederik de Grote van Pruisen te schilderen, maar overleed voordat hij aan de koning toe kwam...

een levensstijl worden als je Jezus volgt en dus dicht bij Hem blijft. Dat vraagt een leven van gebed en aanbidding. Een leven waarin je vrucht draagt, omdat je met de levende wijnstok verbonden bent (Johannes 15:5).

3 Nieuwe identiteit

Omdat de gelovige met Christus gestorven is en opgestaan (Romeinen 6:1-4) is er een oude en nieuwe identiteit. Je bent een kind van God (Romeinen 8:15-17). Er is een nieuwe realiteit en die is 'verborgen in God'. of anders gezegd veiliggesteld en verzekerd in en door God. het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Als je een volgeling van Jezus bent sta je op in een door de kracht van Jezus' opstanding totaal veranderd leven. Zien de mensen om je heen dat jij bent opgestaan?

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Hulpvragen

1. Hoe wordt jouw leven door Jezus' opstanding bepaald en wat vind je daarvan?

2. Reageer op de volgende stelling: De leegloop van de kerk in Nederland komt omdat gelovigen (jij en ik) meer gericht zijn op aardse zaken 'dan de dingen die boven zijn' (Kolossenzen 3:2)

3. Wat kunnen jullie als kring voor elkaar betekenen als het verlangen er is om radicaler en met meer opstandingskracht te leven?