

KRINGSTUDIE week 15

Het kruis als verzoening

Schriftgedeelte: Genesis 32,33 en Kolossenzen 2:12-23

INLEIDING

Als Jakob beseft dat hij Ezau, die hij de zegen van de eerstgeborene heeft ontfutseld, na vele jaren weer zal ontmoeten, wordt hij bang. Terecht dat Ezau boos is en dat Jakob hem veel schuldig is. Jakob probeert het gezicht van Ezau te verzoenen (van boos naar vriendelijk te krijgen) door geschenken aan te bieden (Gen 32:21). Maar Ezau hoeft dat niet, hij heeft genoeg (Gen.33:9) Hij lijkt al lang blij te zijn zijn broer weer in de armen te kunnen sluiten ... Jakob dringt echter aan. Hijzélft heeft het nodig om het besef van schuld tov zijn broer én God (33:10) weg te krijgen. Ezau aanvaardt alsnog de geschenken en de verzoening is ook voor Jakob een feit.

Als partijen tegenover elkaar staan, omdat één van beiden de ander heeft benadeeld is er iets nodig om de relatie te herstellen. Wat dan precies nodig is om verzoening te brengen heeft te maken met verschillende zaken:

1 - de oorzaak van de schuld en hetgeen als oplossing aangeboden wordt. Past het excuus/het verzoeningsmiddel bij de schuld?
2 - de oprechtheid van iemands die het verzoeningsmiddel aanbiedt
3 - de acceptatie van het verzoeningsmiddel door degene die iets is aangedaan
4 - het verlangen van beide partijen om de verbroken relatie te herstellen. Verzoening is een relationeel begrip. (PS herken je dit terug bij Ezau en Jakob?)

In Kolossenzen 2 lezen we over de vredebrengende verzoening door het sterven van Jezus (vers 20, 22). Dit vooronderstelt vijandschap van de mens met God. Een vijandschap die er is vanwege de zonde van de mens (Rom.3:23, Jesaja 59:2). Zonde die verlossing en vergeving vraagt anders blijft vijandigheid met - en vervreemding van God bestaan .

De offers in het OT hielpen de joodse gelovigen te beseffen dat God heilig



en rechtvaardig is. Dat ze vanwege hun zonden schuldig staan tov God en Zijn bedoeling met schepping en de mens (als kroon op die schepping). Dat leven van Hem komt en Hem ook toebehoort. Dat God genadig is omdat hij het bloed van offerdier aanvaardt, waardoor zij kunnen en mogen blijven leven. De mens wordt door de offers geholpen zichzelf en hun/onze Schepper in de juiste verhouding te zien.

Jezus dood brengt verzoening. God laat zien dat de zonde zo groot is dat het niet anders kan dan dat leven daardoor stopt. Het toont tegelijk ook zijn grote gevende liefde omdat God de Zoon zijn leven vrijwillig gaf. De aanvaarding van dit offer door God als zijn voldoende om verzoening te bewerken met mensen, en alles wat bestaat, maakt zijn genade overduidelijk. Hij geeft leven tot in eeuwigheid voor ieder die dit gelooft en hierop vertrouwt

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

Hulpvragen

- Verzoening veronderstelt een eerdere vijandschap (Kol.2:21). Vind je dat je vijandig staat/stond tegenover God? Leg uit.
- Waarom was het nodig dat er bloed vloeide om tot verzoening te komen? Je kan toch ook verzoenen zonder bloed?
- Hoe toont God zijn genade in het sterven van Jezus?
- Er werd gezegd dat door Jezus sterven alles "verzoenbaar" is geworden? (Let op het woord 'alles' in Kolossenzen 2) wat betekent dit voor je jouw leven van alle dag?