

KRINGSTUDIE week 13

Ontmaskering

1 Kor. 1:20-25

In deze tekst verkent de schrijver Paulus de implicaties van geloven in een gekruisigde God. Hij schrijft aan een kerk die zich aangetrokken voelde tot kracht en macht, tot heldencultus, tot imponerende sprekers die grote woorden hadden. In plaats van mee te gaan in groot, groter, grootst, neemt begint hij met klein, geringer, onaanzienlijkst: de kruisdood van Jezus. Niet slechts als iets om wel of niet in te geloven, maar als verhaal om heilzaam uit te kunnen leven. De kruisdood van Jezus, stelt Paulus hier, ontmaskert alle menselijke pretentie en zelfingenomenheid: het kruis van Jezus is een radicale omkering van alle waarden.

Tegenover deze uiterlijke *glitter and glamour* zet Paulus de diepe vernedering en ontluistering van een gekruisigde Jezus. Zwakheid als bron van heil. Je moet weten

dat kruisiging dé manier was waarop Romeinen in die tijd opstandelingen tot een voorbeeld stelden; een dood ontworpen om te demonstreren wat er gebeurt met mensen die de macht van het Rijk durfden te trotseren.

In de 'goddeloosheid' van God aan dat kruis, onthult Jezus wie wij zijn en waar wij toe in staat zijn: "het kruis is een spiegel waarin wij het kwaad en het geweld in al hun naaktheid zien." (Joh. 19:5). Niet alleen identificeert God zich dáár met ons lot, met onze menselijke neiging om ons eigen leven te maken ten koste van anderen; de kruisiging van Jezus is een radicale kritiek op onze gebrokenheid en geweld door *het alternatief van zelfgevendende liefde*.

Juist in dit verhaal van een God die zich tot op het bot laat vernederen, wordt onze wereld ontmanteld. Hij die zijn kleren laat

verscheuren, ontmaskert en



ontmantelt ook óns: "Het zwakke van God is sterker dan mensen." (1 Kor. 1:25). In de weg van de kruisiging zien wij iemand die niet met alle geweld de wereld naar zijn hand zet, maar juist te midden van alle geweld de wereld in zijn handen neemt. Juist in ontmantelende zwakheid toont Jezus ons een weg naar genezing (Jes. 53:5).

VRAGENRONDEN

Ronde 1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte?

Ronde 2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Waarom is het storend of lastig te begrijpen?

Ronde 3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appel de tekst en/of de preek op je doet en hoe je dit de komende weer gaat betrekken op je (geloofs)leven.

HULPVragen

1. Waar zoek jij heil? Waar zoek je redding en vind je hoop voor deze wereld?
2. Op welke manier probeer jij je leven te 'redden'? Hoe tracht jij een beter mens te worden? Werkt dat?
3. Waar hebben wij als christenen te grote woorden en te grote monden? Jezus zet christenen in hun hemd. Welke pretenties hebben wij als christenen vandaag? Waarin overschreeuwen we onszelf?