

KRINGSTUDIE week 11

Bergopwaarts – je wordt geroepen

Schriftgedeelte: Exodus 3:1-10



INLEIDING

Mozes wordt op een bijzondere wijze geroepen door God. God zag, hoorde en “voelde” het lijden van het volk dat Hij bestemd had om een zegen te zijn voor de wereld en haar mensen. God schiep mensen om te delen in zijn liefde en te leven tot Zijn eer. Vanaf jouw prilsten begin was dat al Zijn verlangen. De zonde verstoortte, maar God is trouw aan Zichzelf en dus aan Zijn verlangen om in eeuwige relatie met mensen te leven. Hij beloofde redding van het kwaad (Genesis 3:15), riep Abraham en zei toe hem tot een groot volk te maken, waaruit uiteindelijk de Redder geboren zou worden (Micha 5:1,2). In Lukas 4:16-21 leest Jezus de profetie uit Jesaja voor en maakt duidelijk dat Hij de Redder/Messias is. Als je Jezus erkent als Redder is Hij ook Heer en doe je in gehoorzaamheid waar Hij toe roept. Zo lezen we dat we geroepen zijn om Zijn heiligen te zijn (Romeinen 6:1). In liefde uitgekozen om heilig en zuiver te zijn (Efeze 1:4). Geroepen om het evenbeeld te zijn van Zijn zoon (Romeinen 8:29). Om lichtend licht en zoutend zout te zijn (Mattheus 5:13-16). Gelovigen zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’.

Dát je een rol hebt in Gods plan is niet te ontkennen, vraag is vaak wélke rol. Hoewel Mozes een unieke taak had op een uniek moment in Gods heilsgeschiedenis leren we uit zijn roeping dat als je dichtbij God bent je het ook te horen krijgt. Als je Hem zoekt zul je Hem vinden, als je luistert zul je Hem verstaan. Gods Geest, die in de gelovige woont, zal het duidelijk maken, omdat je door Hem steeds meer op Jezus lijkt, die kwam om het verlorenen te zoeken en te redden (Lukas 15). Vaak begint dat roepingsproces met een gebeurtenis; een ontmoeting die je hebt, een Bijbelgedeelte dat je leest, een bericht op je mobiel dat blijft hangen. Die gebeurtenis kan je een gedachte geven over iets dat je voor Hem zou kunnen doen. Een gedachte die zomaar van God kan komen. Sowieso ben je geroepen om Hem lief te hebben met heel je hart, ziel en verstand en de naaste als je zelf.

Een naaste die Gods liefde nodig heeft en die jij mag en kunt laten zien.

VRAGEN algemeen

1: Wat heeft je geraakt in de preek? Wat sprak je aan? Wat was nieuw voor je? Heeft God iets tegen je gezegd of duidelijk(er) gemaakt? Wat was volgens jou de kerngedachte? Deel dit met elkaar en praat erover door.

2: Wat begreep je niet? Waar was je het niet mee eens, of stoorde je, in de tekst zelf of in de preek? Bespreek ook waaraan en waarom je je stoorde aan aspecten van de tekst of van de preek. Probeer met elkaar wat moeilijk was, niet begrepen werd of waar iemand het oneens mee was te verhelderen en er goed over door te spreken.

3: Wat ga je ermee doen. Bespreek met elkaar welk appèl de tekst en/of de preek op je doen en hoe je dit de komende week gaat betrekken op je (geloofs)leven.

Vragen bij Gods roeping

- Heb je we eens meegemaakt dat je “wist” dat je iets moest doen namens God?
- Door wie heb jij Gods liefde beter leren kennen? Zou je kunnen zeggen dat die persoon daartoe geroepen was?
- Mozes stond niet gelijk te springen om te gehoorzamen. Allerlei gedachten kwamen in hem op; Onzekerheid (wie ben ik?) Onkunde (wat weet ik eigenlijk) Onmacht (als ze me niet geloven) Ongeschiktheid (ik kan het niet) en Onwil (Ik wil het niet). Welke herken jij bij jezelf en/of welke belemmeringen werp jij op?
- Reageer op de volgende stelling. Als elke christen zijn roeping serieus zou nemen hadden al veel meer mensen Jezus leren kennen.
- Door welk onrecht wordt jij nog echte “geraakt”, wat doe je daarmee?
- Wie kan jij de komende 2 weken iets laten zien van Gods liefde.