

## Aanvullende informatie Vrijheid in Christus Cursus

### Hoe houdt de titel van de cursus verband met discipelschap?

In de grote zendingsopdracht staat dat het onze opdracht is om niet alleen bekeerlingen te maken, maar discipelen. Maar dan is het wel handig als je weet wat een discipel precies is en hoe je er in de eerste plaats zelf een kunt zijn. Deze maand begint er hier in de Rank een cursus die je daar bij kan helpen. De Discipelschapscursus vrijheid in Christus komt van Freedom in Christ ministries en het is hun mission statement om discipelen toe te rusten om discipelen te maken.

### Wat is de inhoud van de cursus?

De cursus gaat in op een aantal onderdelen:

*Discipelen weten waar ze vandaan komen en wie ze echt zijn.* Heilig, aanvaard, een totaal nieuwe schepping. En ze weten dat het gaat om een relatie met Jezus en worden als Hij. Het is verbijsterend om te zien hoeveel christenen (juist de 'goede' christenen) hiermee worstelen. Ikzelf ook en daar was ik me niet eens van bewust.

*Discipelen zien de hele realiteit.* Ze kennen de geestelijke strijd en weten tegen wie of wat ze het opnemen. En ze weten wat hen toch zo tegen houdt om vrucht te dragen en vreugde te ervaren in hun dagelijkse wandel met Christus. De geestelijke strijd is een strijd om de waarheid en het speelt zich af in ons denken. Klinkt dat eng? Klinkt dat onrealistisch? Beide zijn tactieken van vijand om ervoor te zorgen dat je de strijd niet herkent en/of niet aangaat. Ja het gevecht is reëel, maar met Christus hebben wij alle kaarten in handen.

*Discipelen weten hoe ze om kunnen gaan met emoties en met wat hen is aangedaan in het verleden.* Ze kennen de kracht van vergeving en de vrijheid die dat voor hen zelf met zich meebrengt. Ze weten wat vergeving echt is en vooral wat het niet is en hoe het hen een stap verder kan brengen naar groei.

*Discipelen nemen hun verantwoordelijkheid op zich* en ruimen alles op wat in de weg staat tussen hen en God. Dit wordt gedaan aan de hand van een heel rechttoe rechtaan stappen proces. Waarbij je aan God vraagt wat de punten zijn die aandacht nodig hebben en waar je vervolgens dus mee afrekent.

*Discipelen blijven groeien in geestelijke volwassenheid.*

God heeft alles gedaan en alles gegeven wat nodig is om Hem te kunnen volgen en vrucht te dragen als Zijn discipel. Het is nu aan ons. Onze verantwoordelijkheid is om de waarheid te kennen (zoals God zegt dat het is), het te geloven en ernaar te handelen. En het is geen eenmalig proces. Elke keer gaat God weer een laagje dieper en elke keer vindt er nog meer herstel plaats. Een discipel weet hoe hij voortdurend zijn denken kan vernieuwen en steeds meer op Jezus kan gaan lijken wat karakter betreft. En ondertussen nemen we dus anderen bij de hand en maken hen tot discipelen.

*Discipelen weten dat het Christus is die vrijmaakt.* Het is niet ons werk en het is ook niet deze cursus. Het is Gods werk en deze cursus is een prachtig middel. Aanmelden kan via de website van de Rank: [www.derank.org](http://www.derank.org).